

кажде денонощие и да ми



igtopia

ЕНОГРНТА 6

Πάμε μια βόλτα στο βουνό;

Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό

Όταν έφτασαν σε μια ράχη, τους καθωσόρισε ο κρύος αέρας. Αυτός ο αέρας είχε περάσει από κάθε κορφή και κάθε πλαγκαδιά. Πήραν μια βαθιά αναπνοή.

Πουλάκια φτερούγιζαν στους θάμνους κελαποδώντας κι ύστερα έφευγαν πετώντας μακριά.

Ένα κατσίκι κατάμαυρο έστεκε στην κόψη του βράχου.

Οι γκρεμοί κατέβαιναν γυμνοί και απότομοι, σαν να τους είχες κόψει με σπαθί.

Ο βράχος απάνω στον βράχο, ο λόφος απάνω στον λόφο σχημάτιζαν το βουνό. Πελώρια ήταν όλα.

Και σ' αυτό το ύψος ανέβαινε με στροφές, όλο ανέβαινε ο δρόμος.

Ευτυχισμένοι σε τούτο το θέαμα οι μικροί ταξιδιώτες, κοίταζαν προς τις κορφές.

Ένας τους φώναξε: «Γεια σας, ψηλά βουνά!»

Zax. Παπαντωνίου, *Ta ψηλά βουνά*
Διασκευή



- Τι βλέπουν τα παιδιά ανεβαίνοντας στο βουνό;
- Πώς ένιωσαν; Από ποιες πέξεις ή φράσεις το καταλαβαίνουμε;
- Ποιος υποδέχτηκε τα παιδιά, όταν έφτασαν στη ράχη του βουνού; Τι έκαναν;
- Τι θα λέγατε ή τι θα κάνατε εσείς, αν βρισκόσασταν στη θέση των παιδιών;

.. και τα δέντρα έχουν ψυχή

Έτσι έλεγαν και πίστευαν οι άνθρωποι σε παλιότερες εποχές πάνω στη Γη.
Γι' αυτούς τα δέντρα, όπως και το κάθε τι στη φύση, ήταν ιερό είτε επειδή κατοικούσαν μέσα τους τα πνεύματα των θεών, είτε επειδή οι ίδιοι οι θεοί τα έφτιαξαν και τα χάρισαν στους ανθρώπους.

Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής, για παράδειγμα, τόνιζαν συχνά στους φευκούς ότι το κάθε τι πάνω στη Γη είναι ιερό και πολύτιμο για όλους.

Να, τι απάντησε ο Ινδιάνος φύλαρχος στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Φραγκλίνο Πηρς, όταν ο τελευταίος ζήτησε από τους Ινδιάνους να πουλήσουν στην κυβέρνηση τη γη τους:

«Πώς μπορείτε να αγοράζετε ή να πουλάτε τον ουρανό; Για μας μοιάζει παράξενο. Η δροσιά του αγέρα ή το άφρισμα του νερού δεν μας ανήκουν. Πώς μπορείτε να τα αγοράσετε από μας;

Κάθε μέρος αυτής της γης είναι ιερό για τον Λαό μου.

Κάθε αστραφτερή πευκοβελόνα, κάθε ακρογιαλιά, κάθε σκιά στο σκοτεινό δάσος είναι στη μνήμη του Λαού μου ιερό».



Η αγάπη και ο σεβασμός για κάθε μορφή ζωής ξεχωρίζει και στους μύθους των Ιθαγενών της Αυστραλίας.

Η εποχή των ονείρων

Οι Ιθαγενείς πιστεύουν ότι η Γη δημιουργήθηκε την εποχή των ονείρων.

Αυτή ήταν η εποχή που τα Μεγάλα Πνεύματα ήρθαν από τον ουρανό και το χώμα. Δημιούργησαν τότε όλα τα ζώα, τα ποτάμια, τα βουνά και τους ανθρώπους.

Τα Μεγάλα Πνεύματα έδειξαν ακόμη στους Ιθαγενείς πώς να φέρονται και ποιους δρόμους έπρεπε ν' ακολουθήσουν. Όταν τέλειωσαν όλα αυτά, τα Μεγάλα Πνεύματα δεν άφοσαν μόνη της τη Γη και τους κατοίκους της. Μεταμορφώθηκαν σε πίμνες, σε κοιλάδες και σε βράχια και έμειναν μαζί μας παντοτινά.

Από τη *Μυθολογία των Ιθαγενών της Αυστραλίας*
Ομάδα εργασίας Αυστραλίας

Οι αρχαίοι Έλληνες, επίσης, πίστευαν ότι μέσα στα δέντρα κατοικούσαν μικρές θεές, οι Νύμφες. Ακόμη υπήρχαν ιερά δέντρα για τη λατρεία ενός θεού ή ενός ήρωα ή ημίθεου. Έτσι, στο μαντείο της Δωδώνης, που βρίσκεται στην Ήπειρο και ήταν αφιερωμένο στον Δία, οι ιερείς καταπάθαιναν τη θέληση του θεού από τον ψίθυρο των φύλλων μιας ιερής βελανιδιάς. Στην Κω, εξάλλου, μπορεί κανείς ακόμη και σήμερα να δει τον πλάτανο του Ιπποκράτη, όπου ο μεγάλος γιατρός θεράπευε τους ασθενείς του.



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- ➊ Τι ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τους Ινδιάνους;
- ➋ Τι έμαθαν τα Μεγάλα Πνεύματα στους ανθρώπους, σύμφωνα με τους Αυστραλούς Ιθαγενείς;
- ➌ Σήμερα τα δάση κινδυνεύουν. Πώς θα τα σώσουμε;