



ENOTHTA 12



Γεια σας!

Σήμερα το μάθημα των Ελληνικών
μάς πήγε ... βόλτα στη βιβλιοθήκη!
Ψάξαμε για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά
με παιδιά της πλικίας μας που να μιλούν
για τον εαυτό τους και τον κόσμο και ... δείτε τι βρήκαμε!

Το παιδί έχει δικαίωμα να εκφράζει τις
απόψεις του, να πληροφορείται και να
μεταδίδει κάθε είδους ιδέες και
πληροφορίες, πέρα από σύνορα.

Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, άρθρο 13

Θα θέλατε να δοκιμάσετε και σεις;

Ξεφυλλίσαμε και το «Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Εκεί διαβάσαμε κάποια
παράπονα:

Ο τρόπος που μου φέρονται είναι τελείως άδικος. Γι' αυτούς τη
μια μέρα η Άννα είναι πολύ λογική και μπορεί να τ' ακούει όλα,
την άλλη μέρα η Άννα δεν είναι παρά μια ανόητη που δεν έχει
ιδέα από τίποτα. Δεν είμαι πια μωρό κι η μικρότερη, που κάνει
τους άλλους να γελάνε με την κάθε της πράξη. Έχω τις απόψεις
μου και τα σχέδιά μου, αλλά δεν καταφέρνω ακόμα να τα
εκφράσω με σαφήνεια, καθαρά. Α, πόσα πράγματα βγαίνουν στην
επιφάνεια όταν είμαι μόνη μου το βράδυ και ξαναγυρίζω στο
ημερολόγιό μου.

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ



Ανοίξαμε την
Αστραδενή
και να τι βρήκαμε:
Τα όνειρά της για το
μέλλον:



ΓΩ

άμα μεγαλώσω, θα
παντρευτώ φαροφύλακα.
Θα μένουμε μόνοι μας

στο στρογγυλό σπιτάκι του φάρου... Το πλοίο θα μας πετάει τρόφιμα ...
Κι εμείς όμως θα 'χουμε κότες, κουνέλια και μαρουλάκια φυτεμένα
στην άκρη. Κι όταν θα 'χει τρικυμία, θ' ακούμε με τον άντρα μου τα
κύματα να σπάνε στα βράχια. Και μια φορά, πέριξ, ο άντρας μου θα

σώσει ένα καράβι με
τριάντα άντρες. Παραλίγο,
δηλαδή, και να πνιγόταν.



Και μετά θα 'ρθει ο ίδιος ο πρωθυπουργός να του δώσει συγχαρητήρια και μια ελληνική σημαία. Όπως έκανε με την κυρά της Ρώ*. Εγώ θα φοράω την καπή στολή - τη γουνελάτη* - και θα με δείχνει η τηλεόραση.

Ευγενία Φακίνου, Αστραδενή



* Η Ρώ είναι μια βραχονοίδα στα Δωδεκάνησα, όπου για χρόνια πήγαινε μόνη της με τη βάρκα και ύψωνε την ελληνική σημαία μια νησιώτισσα.

* στολή γουνελάτη: στολή που έχει γουύνα στα πέτα.



- ➊ Δίνω εναν τίτλο στο καθε κείμενο.
- ➋ «Τι ζητάω από τη ζωή μου»; Διαλέγω από τα κείμενα τρεις ιδέες που με εκφράζουν.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

«Τι ζητάμε από τους μεγάλους;»

«Θέλω να γεννούν μωρά και να ζει καλύτερα ο κόσμος».

Γκρέισον

«Εγώ ζητώ να μην κάνουν πόλεμο, να μην χτυπάνε τα παιδιά τους και απαιτώ να είναι καλοί, δίκαιοι, καλόκαρδοι και σοβαροί».

Ηλίας

«Αυτό που ζητώ είναι να μου δίνουν σημασία και να παίζουν μαζί μου».

Δήμητρα

Από την εφημερίδα Τρικυμία

ΠΑΝΕ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ο πρωθυπουργός
ο φάρος
η επιφάνεια
η συμπεριφορά
τα συγχαρητήρια

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

συγχαίρω
συμπεριφέρομαι

δίνω σημασία
σε συγχαίρω για ...
σου συμπεριφέρομαι
αυτό που ζητώ είναι να (μν) ...
έχω τις απόψεις μου για ...

δίκαιος, -η, -ο
καλόκαρδος, -η, -ο
ποιγικός, -ή, -ό
σημαντικός, -ή, -ό
σοβαρός, -ή, -ό
στρογγυλός, -ή, -ό



ENOTHTA 22