

# Μάθημα Δέκατο τρίτο

**Καπετάνιος** -Σιγά, σιγά, ελάτε να πάμε μέσα.

**Παιδιά** -Τι μεγάλη εκκλησία! Ποιος την έκτισε;

**Καπετάνιος** -Ο Ιουστινιανός.

**Παιδιά** -Τι δουλειά έκανε αυτός;

**Καπετάνιος** -Ήταν αυτοκράτορας!

**Παιδιά** -Ε, τότε, είχε πολλά λεφτά!



# Τι δουλειά κάνεις;



γιατρός



δάσκαλος



τσαγκάρης



καθηγήτρια



ψαράς



μάγειρας



τραγουδίστρια



φωτογράφος



χορευτής



χορεύτρια

Τι θέλεις να γίνεις;

Θέλω να γίνω...



**Καπετάνιος** -Εμπρός, παιδιά, το πλοίο φεύγει σε μία ώρα!

**Παιδιά** -Ερχόμαστε! Μη φεύγετε χωρίς εμάς!

**Καπετάνιος** -Επόμενος σταθμός, η Θεσσαλονίκη.

Θα είμαστε εκεί σε 12 ώρες. Τώρα πια, είμαστε στην Ελλάδα!



**Σε πόση ώρα φτάνουμε;**

σε μία / σε δύο / σε τρεις / σε τέσσερις

**Σε πόση ώρα θα φάμε;**

2, 4, 6, 10

**Σε πόση ώρα θα παίξουμε;**

1, 8, 3, 5

**Σε πόση ώρα θα δούμε τηλεόραση;**

4, 9, 3

**Η ώρα έχει 60 λεπτά. Το λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα**

**Σε πόσα λεπτά θα πάμε βόλτα;**

**2, 1, 7, 5**

**Σε πόσα λεπτά θα τραγουδήσουμε;**

**2, 8, 5, τώρα αμέσως!**

## **Ας τραγουδήσουμε**

Από ξένο τόπο κι από μακρινό (δις)  
ήρθ' ένα κορίτσι, φως μου, δώδεκα χρονώ. (δις)  
Ούτε στην πόρτα βγαίνει, ούτε στο στενό (δις)  
μήτε στο παραθύρι, φως μου, μιαν ώρα να τη δω. (δις)  
Έβγα, κόρη του γιαλού, άστρο λαμπερό (δις)  
χάρισέ μου την ελιά σου που 'χεις στο λαιμό. (δις)  
Δε σου τη χαρίζω, φως μου, δε σου την πουλώ, (δις)  
μόνο θέλω την ελίτσα να σε τυρανώ. (δις)



# Τραγούδια

## Τα χρώματα

Πράσινο, βαθύ πράσινο,  
Βαθύ μπλε, βαθύ μοβ  
Πράσινο, γαλάζιο πράσινο  
Γαλάζιο μπλε, γαλάζιο μοβ.

Ροζ, κόκκινο ροζ  
Μοβ ροζ, μοβ μπλε  
Πράσινο, γαλάζιο πράσινο  
Γαλάζιο μπλε, γαλάζιο μοβ.

Πράσινο, βαθύ πράσινο,  
Βαθύ μπλε, βαθύ μοβ.

Ροζ, κόκκινο ροζ  
Μοβ ροζ, μοβ μπλε  
Πράσινο, γαλάζιο πράσινο  
Γαλάζιο μπλε, γαλάζιο μοβ.

Πράσινο, βαθύ πράσινο,  
Βαθύ μπλε, βαθύ μοβ.

Στίχοι και μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης

**Καλημέρα, τι κάνεις;**

Καλημέρα, τι κάνεις;  
Να 'σαι πάντα καλά  
Κι óταν είσαι κοντά μου  
Κι óταν είσαι μακριά.  
Να 'ναι κάθε σου μέρα  
Μία καινούρια αρχή  
Καλημέρα, τι κάνεις;  
Σ' αγαπάω πολύ.

Καλημέρα, τι κάνεις;  
Να 'σαι πάντα καλά  
Το κουράγιο μη χάνεις,  
Το κεφάλι ψηλά.  
Καλημέρα, χαρά μου,  
Καλημέρα, ζωή  
Καλημέρα, τι κάνεις;  
Σ' αγαπάω πολύ.

Καλημέρα, τι κάνεις;  
Να 'σαι πάντα καλά  
Κι óταν óλα νομίζεις  
Ότι πάνε στραβά  
Πάντα κάτι θα γίνει,  
Μη ρωτάς το γιατί  
Καλημέρα, τι κάνεις;  
Σ' αγαπάω πολύ.

Τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος

## Τα μικρά παιδιά

Τα μικρά παιδιά, που κρατούνε στο χέρι τους  
σαν το μύλο το χάρτινο τις ελπίδες μας.

Τα μικρά παιδιά, που μπερδεύουν τα λόγια τους,  
που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους.

Μες τους κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη,  
έναν κόσμο ζουν τα παιδιά τον πιο όμορφο.

Τα μικρά παιδιά, που κρατούνε στο χέρι τους  
σαν το μύλο το χάρτινο τις ελπίδες μας.

Ένα φύλλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέργα  
γίνονται αυτοκίνητα, χαρά, κόσμος, ζωή.

Τα μικρά παιδιά, που κρατούνε στο χέρι τους  
σαν το μύλο το χάρτινο τις ελπίδες μας.

Δυο κουτιά σπίρτα γίνηκαν ο σταθμός και τα τρένα  
που μπορούνε να φτάσουνε ως την άκρη της γης.

Τα μικρά παιδιά, που κρατούνε στο χέρι τους  
σαν το μύλο το χάρτινο τις ελπίδες μας.

Στίχοι και μουσική: Αρλέτα

# Σημειώσεις