

Εποχές και γιορτές

Δες.

το φθινόπωρο



ο χειμώνας



η άνοιξη



το καλοκαίρι



Άκου, δες και δείξε.

Καλή σχολική χρονιά

Το φθινόπωρο έρχεται.
Τα σχολεία ανοίγουν.

Έλα να αγοράσεις



και



Για την βροχή πάρε



και



και... «καλή χρονιά!»

Άκου, δες και πες.



Μαρίνα, βρέχει.

Πάρε ομπρέλα.



Πέτρο, βάλε

το μπουφάν σου. Φυσάει.

Άκου,
δες και πες.



Ποπό! Φυσάει πολύ.



Αχ! Το φύλλο.



Φρίξο, πιάσε το φύλλο.



Φέρε το φύλλο εδώ.



Φρίξο, αυτό δεν είναι φύλλο από τετράδιο. Είναι φύλλο από δέντρο.

Άκου,
δες και πες.



Μαρίνα, Αθηνά. Πού είστε;
Ελάτε! Πάμε έξω. Χιονίζει!

Είμαστε στο σαλόνι.
 Στολίζουμε το δέντρο.



Φρίξο, βάλε ένα καπέλο στο κεφάλι
του και ένα κασκόλ στο λαιμό του.
 Τι ωραίος χιονάνθρωπος!
 Μου αρέσει το χιόνι!
Παιδιά, παίζουμε χιονοπόλεμο;
 Ωχ! Το χιόνι είναι κρύο. Κρυώνω.
Θέλω και εγώ γάντια.



Παιδιά, ελάτε μέσα! Κάνει κρύο.



Τι ωραία ζέστη!

Τα παιδιά κοιμούνται.

- Θα αφήσω τα δώρα στο τζάκι. Ένα για τον Πέτρο και ένα για την Αθηνά.
- Γαβ, γαβ. Ποιος είναι;
- Είμαι ο Άγιος Βασίλης. Φέρνω δώρα στα παιδιά.
- Δώρο για μένα;
- Αυτό το δώρο είναι για σένα.



Καλά Χριστούγεννα!

Άκου,
δες και πες.



Στην εξοχή με το

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ



Παιδιά, αύριο θα πάμε με το αυτοκίνητο στο βουνό. Θέλετε;

Ναι! Γιούπι!!!

Πρωτομαγιά, τα λούλουδα γιορτάζουν

Και τα πουλιά τα ταίρια

τους φωνάζουν

Τραγουδούν τον Μάη

μέσα στα κλαδιά.



-Πάρτε μαργαρίτες
και παπαρούνες για
το στεφάνι.

Τι ωραία λουλούδια! Μαργαρίτες, παπαρούνες.....

Πέτρο, κάνουμε ένα στεφάνι;

Βέβαια! Σήμερα είναι Πρωτομαγιά!

Όλοι κάνουν στεφάνι.



Άκου, δες και δείξε.



μαργαρίτα, παπαρούνα, κυκλάμινο



γαρίφαλο, τριαντάφυλλο, γεράνι



Άκου,
δες και πες.

Καλό καλοκαίρι



Πού είσαι, Μαρίνα;

Είμαι στην Κρήτη για διακοπές.

Τι καιρό έχει;

Έχει ήλιο και κάνει ζέστη!



Τι κάνεις το πρωί;

Βάζω το μαγιό μου, παίρνω
την πετσέτα μου και
πηγαίνω στη θάλασσα.

Τι ωραία!

Κολυμπάω, κάνω βουτιές
και βλέπω τα ψάρια.



 Το μεσημέρι τρώω ψάρια και σαλάτα και κοιμάμαι λίγο.

 Το απόγευμα;
 Το απόγευμα κάνω ποδήλατο και τρώω καρπούζι.



 Το βράδυ πηγαίνουμε στην παραλία. Παίζουμε κιθάρα και τραγουδάμε κάτω από τ' άστρα.

 Έρχεσαι και συ;
 Το Σάββατο θα πάρω το πλοίο και θα έρθω εκεί.
Φιλιά.