





Σχολείο -  
εκπαίδευση

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου το 1902, άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα ελληνικά σχολεία στη Μελβούρνη και στο Σύδνεϋ. Στα σχολεία δίδασκαν αρχικά ιερείς, που διορίστηκαν από τις κοινότητες, επειδή μέχρι το 1924 δεν υπήρχε εκκλησιαστική αρχή (Μητρόπολη). Τα μαθήματα γίνονταν σε εστιατόρια, ναούς και άδεια μαγαζιά, μέχρι το 1926 που λειτούργησαν στο Σύδνεϋ τα πρώτα κανονικά σχολεία. Στη Μελβούρνη το πρώτο ελληνόγλωσσο γυμνάσιο λειτούργησε το 1968 και το πρώτο Ελληνικό Ημερήσιο Σχολείο το 1978. Το 2003 ο αριθμός των σπουδαστών της Ελληνικής ήταν περίπου 40.000, από τους οποίους οι 10.000 ήταν μη Έλληνες.

Το 2003 λειτουργούσαν συνολικά 8 Ημερήσια Ελληνικά Σχολεία, δεκάδες ελληνικά απογευματινά εθνικά σχολεία των κοινοτήτων και της αρχιεπισκοπής, δεκάδες κρατικά (κυβερνητικά) σχολεία, ενώ ελληνικά προσέφε-

Τα παιδιά των Καστελοριζίων της Πέρθης, με τον αρχιμανδρίτη Γερμανό Ηλιού, που ίδρυσε εκεί το πρώτο ελληνικό σχολείο το 1923, με τίτλο "Πιπτακός ο Μυτιληναίος".





Ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Κουρτέσης υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης ναών και σχολείων στη Μελβούρνη. Στη φωτογραφία στέκεται συμβολικά με μαθήτριά που παριστάνει την Ελλάδα, το 1958.

Το 1968 άρχισε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα κρατικά σχολεία της Αυστραλίας και το 1972 στα Πανεπιστήμια. Η εκπαιδευτικός Άννα Κωβαίου ήταν από τις πρώτες που δίδαξαν στα σχολεία αυτά.

ραν και ορισμένα ανεξάρτητα αγγλικανικά και καθολικά σχολεία, τα σαββατιάτικα κρατικά και ορισμένα ιδιωτικά. Λειτουργούσαν επίσης Τμήματα Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας.

Πρωταρχικό μέλημα των μεταναστών υπήρξε το κτίσιμο Ορθόδοξων ναών και η λειτουργία των σχολείων για να διατηρήσουν τα παιδιά τους τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις.

Το 1978 ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Κουρτέσης ίδρυσε στη Μελβούρνη το Πρώτο Ημερήσιο Ελληνικό Ορθόδοξο δίγλωσσο σχολείο “Άγιος Ιωάννης”, το οποίο πρόσφερε 10-12 ώρες Ελληνικών την εβδομάδα. Ο δραστήριος εκείνος κληρικός είχε ιδρύσει το 1957 και τα πρώτα ελληνικά απογευματινά σχολεία των μεταπολεμικών Κοινοτήτων.

Το 1990 ο αριθμός των μαθητών του Κολεγίου αυτού ξεπέρασε τους 1000.





Ο Διευθυντής του Κολεγίου “Άγιος Ιωάννης” Παναγιώτης Λιβεριάδης με μια ομάδα των αποφοίτων, κατά τη διάρκεια χοροεπερίδας.

Χειρόγραφη αναφορά του Αρχιμανδρίτη Ιεροθέου Κουρτέση προς την προϊσταμένη του αρχή. Η επιστολή αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Ελληνικού Ημερήσιου Ορθόδοξου και πραγματικά δίγλωσσου σχολείου, το 1978.





Ο ιερέας Νικόλαος Μουτάφης με τον Διευθυντή του Κολεγίου Άγγελο Παπαδόπουλο, τον Υπουργό Εργασίας Ιωάννη Πανταζόπουλο, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κωνσταντίνο Μπαλτά και άλλους.

Μετά το Κολέγιο “Άγιος Ιωάννης” ακολούθησε η ίδρυση του Ημερήσιου Κολεγίου “Άγιοι Ανάργυροι” από την Κοινότητα του Όκλυ και τον επίσης δραστήριο ιερέα Νικόλαο Μουτάφη, που ήταν πνευματικό παιδί του Αρχιμανδρίτη Ι. Κουρτέση.



Το 1969 ιδρύθηκε το πρώτο απογευματινό κοινοτικό ελληνόγλωσσο γυμνάσιο στην Αυστραλία, από την Κοινότητα του Μπράνσογουικ, στη Μελβούρνη. Τα εγκαίνιά του τέλεσε ο Μητροπολίτης Ευρώπης Ιάκωβος, παρουσία του Έλληνα Προξένου, Κωνσταντίνου Λυμπερόπουλου.



Μαθήτριες και μαθητές του ελληνικού σχολείου στην κομόπολη Σέππαρτον της Βικτώριας, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατοντάδες Έλληνες από τη Μακεδονία, με τους δασκάλους και τους “ηγέτες” της Κοινότητας.

Μαθητές και μαθήτριες γιορτάζουν την 25η Μαρτίου με απαγγελίες ποιημάτων, θεατρικά σκετς και παρελάσεις (1968).



25η Μαρτίου (1963).

Μέχρι το 1969 οι μαθητές και οι μαθήτριες των ελληνικών σχολείων οργάνωναν παρελάσεις και εορτές σε γήπεδα και μεγάλες αίθουσες και τις εκδηλώσεις τους παρακολουθούσαν χιλιάδες Έλληνες. Σκοπός των παρελάσεων δεν είναι μόνον να τιμηθεί η Μεγάλη Ημέρα του Ελληνισμού, αλλά και να ζήσουν τα ελληνόπουλα στιγμές επικοινωνίας με την Ελλάδα και την ιστορία της. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτιστική τους ταυτότητα.





Μετά το 1969, άρχισαν τα ελληνικά σχολεία να κάνουν παρέλαση στους δρόμους των προαστίων της Μελβούρνης και να μοιράζονται με τους Αυστραλούς τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία του αυστραλιανού πολιτισμού.





Η συμμετοχή των δασκάλων και των γονέων είναι εντυπωσιακή στις παρελάσεις των σχολείων (1990).



Μαθητές και μαθήτριες Ελληνικού σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Σύδνεϋ, γιορτάζουν την 25η Μαρτίου μπροστά στην Όπερα του Σύδνεϋ.

Με κλαδιά ελιάς και την Ολυμπιακή Σημαία οι μαθήτριες της φωτογραφίας στέλνουν το μήνυμα της ειρήνης στον κόσμο, κατά τη διάρκεια παρέλασης με την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου 1999.



Κοντά στους μικρούς μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου "Άγιος Ιωάννης" βρέθηκε ο τότε υπουργός Παιδείας της Ελλάδας, Γεώργιος Παπανδρέου (Μελβούρνη 1984).





Με τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού Ορθοδόξου Κολλεγίου του Αγίου Ανδρέα, στην Πέρθη, φωτογραφίζεται η Πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Carmen Lawrence, το 1991.



Μαθητές των απογευματινών σχολείων επισκέπτονται το Ελληνοαυστραλιανό Μνημείο στη Μελβούρνη και τους εξηγείται η σπουδαιότητα της Μάχης της Κρήτης και η συμμετοχή 17.000 Αυστραλών στρατιωτών στο μέτωπο της Ελλάδας, εναντίον των Γερμανών και Ιταλών κατακτητών.

Μαθήτριες του Κολεγίου Άγιος Σπυρίδων του Σίδνεϋ, ενώ περιμένουν την Ολυμπιακή Φλόγα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ (2000). Αναμεσά τους η πρόεδρος του "Αθήνα 2004" κα Γιάννα Αγγελοπούλου.





Οι Πρόεδροι των Νησιών του Αιγαίου (πάνω) και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου La Trobe, M. J. Osborne (κάτω), με τους μαθητές και μαθήτριες που αρίστευσαν.

Το έτος 2000, πάνω από 3000 μαθητές και μαθήτριες πήραν μέρος στον παναυστραλιανό διαγωνισμό “Οδυσσέας”, με θέμα τον ελληνικό πολιτισμό στα νησιά του Αιγαίου.





Σκηνή από τη θεατρική παράσταση “Το παραμύθι της γιαγιάς” που ανέβασε η θεατρική ομάδα του Ελληνικού Κολλεγίου “Ο Νέστορας”, από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, στα πλαίσια του 1ου Ομογενειακού Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου, το οποίο έλαβε χώρα από 26 έως 30 Ιουνίου 1998 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σκηνή από τη θεατρική παράσταση “Ο μίστερ σούπερ Μπαμ και η Ρηνούλα” που ανέβασε η θεατρική ομάδα St. George College, από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας, στα πλαίσια του 6ου Ομογενειακού Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου, το οποίο έλαβε χώρα από 18 έως 25 Ιουνίου 2004 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

