

'Ενατη Ενότητα

-Ουφ, βαρέθηκα! Όλο τα ίδια και τα ίδια. Σηκώνομαι το πρωί, ετοιμάζομαι, πάω στο σχολείο, το απόγευμα γυμνάζομαι λίγο, βλέπω τηλεόραση και το βράδυ κοιμάμαι. Θέλω να κάνω κάτι άλλο, καινούριο, συναρπαστικό. Να κάνω ταξίδια μεγάλα, να γνωρίζω καινούριους τόπους...

-Αχ, Γιάννη, καρβέλια ονειρεύεσαι!

Προσοχή

σηκώνω τα χέρια μου	σηκώνομαι
πλένω το πρόσωπό μου	πλένομαι
γυμνάζω το σώμα μου	γυμνάζομαι
σκουπίζω τα χέρια μου	σκουπίζομαι
λούζω τα μαλλιά μου	λούζομαι
βάφω τα μάτια μου	βάφομαι
συναντώ το Γιάννη	συναντιέμαι με το Γιάννη
	ασχολούμαι με τον αδλητισμό
	κοιμάμαι νωρίς το βράδυ

σηκών-ομαι	συναντ-ιέμαι	ασχολ-ούμαι	κοιμ-άμαι
σηκών-εσαι	συναντ-ιέσαι	ασχολ-είσαι	κοιμ-άσαι
σηκών-εται	συναντ-ιέται	ασχολ-είται	κοιμ-άται
σηκών-όμαστε	συναντ-ιόμαστε	ασχολ-ούμαστε	κοιμ-όμαστε
σηκών-εστε	συναντ-ιέστε	ασχολ-είστε	κοιμ-άστε
σηκών-ονται	συναντ-ιούνται	ασχολ-ούνται	κοιμ-ούνται

Κοιτάξτε την πολυκατοικία και πείτε ποιους βλέπετε και τι κάνουν.



Γράψε μας το καθημερινό σου πρόγραμμα.

Όταν ήμουν μικρός κοιμόμουν πολλές ώρες.

Τώρα κοιμάμαι λίγο.

Χθες κοιμήθηκα αρκετά.

Σήμερα δα κοιμηθώ στις 12.00.

Τον περασμένο μήνα σηκωνόμουν πολύ νωρίς το πρωί.

Τώρα σηκώνομαι αργά.

Χθες σηκώθηκα στις 9.00.

Αύριο δα σηκωθώ στις 6.00.

Γραμματική

-νομαι	-δηκα	-νόμουν	σηκώνομαι	σηκώδηκα
-δομαι	-στηκα	-δόμουν	πείδομαι	πείστηκα
-ζομαι	-στηκα	-ζόμουν	σκουπίζομαι	σκουπίστηκα
-κομαι	-χτηκα	-κόμουν	πλέκομαι	πλέχτηκα
-γομαι	-χτηκα	-γόμουν	ανοίγομαι	ανοίχτηκα
-χνομαι	-χτηκα	-χνόμουν	ψάχνομαι	ψάχτηκα
-γγομαι	-χτηκα	-γγόμουν	σφίγγομαι	σφίχτηκα
-σκομαι	-χτηκα	-σκόμουν	διδάσκομαι	διδάχτηκα
-βομαι	-φτηκα	-βόμουν	κρύβομαι	κρύφτηκα
-φομαι	-φ(τ)ηκα	-φόμουν	γράφομαι	γράφτηκα
-πιω	-φτηκα	-ππόμουν	ανακαλύππομαι	ανακαλύφτηκα
-ιέμαι	-ήδηκα	-ιόμουν	συναντιέμαι	συναντήθηκα
-ούμαι	-ήδηκα	-ούμουν	ασχολούμαι	ασχολήθηκα
-άμαι	-ήδηκα	-όμουν	κοιμάμαι	κοιμήθηκα
-εύομαι	-εύτηκα		ονειρεύομαι	ονειρεύτηκα

Θα -θώ	Θα (να) σηκωθώ	θα (να)	-ώ
Θα -στώ	Θα (να) σκουπιστώ		-είς
Θα -χτώ	Θα (να) σφιχτώ		-εί
Θα -φ(τ)ώ	Θα (να) βαφώ		-ούμε
Θα -ηθώ			-είτε
Θα -ευτώ	Θα (να) κοιμηθώ		-ούν
	Θα (να) ονειρευτώ		

Παρατατικός

-όμουν	-ιόμουν	-ούμουν
-όσουν	-ιόσουν	-ούσουν
-όταν	-ιόταν	-ούνταν
-όμασταν	-ιόμασταν	-ούμασταν
-όσασταν	-ιόσασταν	-ούσασταν
-ονταν	-ιούνταν	-ούνταν

Ένα γράμμα

θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 1999

Αγαπημένη μου Τατιάνα,

Σήμερα σηκώθηκα πολύ νωρίς.. Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήμασταν μαζί στην πατρίδα σου. Βρισκόμασταν σε ένα όμορφο βουνό με πράσινα δέντρα και πολλά λουλούδια. Κοιμόμασταν σε μία καλύβα πάνω σε ένα δέντρο και όλα γύρω μας ήταν ήσυχα και μαγευτικά. Ξαφνικά εσύ πετάχτηκες από το κρεβάτι και άρχισες να τρέχεις προς τη δάλασσα. Φώναζες, αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγες. Έτρεχες, έπεφτες, σηκωνόσουν κι εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν. Στη δάλασσα ήρθε ένα μεγάλο καράβι. Ο καπετάνιος, ένας όμορφος, ξανθός άντρας έστειλε μία βάρκα να σε πάρει. Εγώ σου φώναζα “μη φεύγεις”, εσύ όμως δεν άκουγες. Ανέβηκες στη βάρκα και με άφησες μόνη μου στην ακρογιαλιά. Στον ουρανό μαζεύτηκαν μαύρα σύννεφα, εγώ άρχισα να φοβάμαι μόνη μου εκεί.

Έφτασες στο καράβι και ενώ ανέβαινες, εγώ ξύπνησα.

Ήταν ένα κακό όνειρο. Είσαι καλά; Μήπως έχεις προβλήματα; Έχουμε καιρό να μιλήσουμε και ανησυχώ. Γράψε μου γρήγορα. Ανησυχώ πολύ.

Σ'αγαπώ κι περιμένω με αγωνία.

Αννα

Πες και συ τι όνειρο είδες χθες το βράδυ. Αν δε βλέπεις όνειρα, τότε να φανταστείς ένα και να το διηγηθείς.

- Δε μου λες, Γιάννη, γιατί δε μας μιλάς;
- Σου είπα. Σκέφτομαι πόσο άχαρη είναι η ζωή μου.
- Γιατί; Τι σου λείπει; Τα έχεις όλα. Μην είσαι αχάριστος!
- Αχ, εγώ τώρα θα ήθελα να είμαι αλλού. Να βρίσκομαι σε μέρη εξωτικά, μακριά από τη ρουτίνα...
- Μακάρι να βρισκόμασταν όλοι εκεί. Όμως αυτό είναι αδύνατον.

Προσοχή

Αχ, θα ήθελα να είμαι αλλού.

Μακάρι να βρισκόμασταν εκεί.

Αχ και να	+	ήμουν
Μακάρι να		βρισκόμουν
		μπορούσα
		συναντιόμουν

Κάνετε κι εσείς ευχές.

Χρησιμοποιήστε ρήματα από τους προηγούμενους πίνακες.

Τραγουδήστε με το Λουκιανό Κηλαιϊδόνη

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Δέκα μείον πέντε, έξι διά δύο συν οχτώ,
είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα κι επτά δεκαοχτώ.
Σύνολο δεκάζι. Πρέπει να 'ναι εντάξει.
Λες να 'χω λάδος; Ας το ξαναδώ.

Δέκα μείον πέντε, έξι διά δύο συν οχτώ,
είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα κι επτά δεκαοχτώ.
Σύνολο δεκάζι. Μάλλον είν' εντάξει.
Ωρα να πέσω και να κοιμηθώ.

Δέκα μείον πέντε, έξι διά δύο συν οχτώ,
είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα κι επτά δεκαοχτώ.
Σύνολο δεκάζι. Μάλλον είν' εντάξει.
Ωρα να πέσω και να κοιμηθώ.

Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς,
θα ξυπνήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς.
Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά
κι όταν θα ψάχνω για δέση θα 'ναι αργά.

Λέγαμε λοιπόν πως μείον πέντε, έξι διά δύο συν οχτώ,
είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα κι επτά δεκαοχτώ.
Δέκα μείον πέντε, τρεις παρά πέντε.
Ας τα και σπίτι θα τα ξαναδώ.

Δέκα μείον πέντε, έξι διά δύο συν οχτώ,
είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα κι επτά δεκαοχτώ.
Σύνολο δεκάζι. Όλα είν' εντάξει.
Ωρα να φάω και να κοιμηθώ.

Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς,
θα ξυπνήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς.
Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά
κι όταν θα ψάχνω για δέση θα 'ναι αργά.

Έχουμε και λέμε: μείον πέντε, έξι διά δύο συν οχτώ,
είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα κι επτά δεκαοχτώ.
Σύνολο δεκάζι. Όλα είν' εντάξει.
Δεν έχω λάδος, μα ας τα ξαναδώ.

Δέκα μείον πέντε, έξι διά δύο συν οχτώ,
είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα κι επτά δεκαοχτώ...
Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάδος.
Κάπου την έχουμε πατήσει και οι δυο.

Σημειώσεις
