

«Η παρέα μας»

Σε αυτό το βιβλίο θα γνωρίσουμε την οικογένεια Βλαστού που ζει στην Αθήνα, κάποιους φίλους τους και κάποιους συγγενείς τους. Ας δούμε πώς μας συστήνονται οι ήρωες του βιβλίου μας.



Η μητέρα

 Λέγομαι Φωτεινή Βλαστού και είμαι σαράντα πέντε χρονών. Είμαι παντρεμένη κι έχω δυο παιδιά. Είμαι καθηγήτρια γερμανικών. Έχω δικό μου φροντιστήριο στον Πειραιά.

Γεννήθηκα στη Δράμα αλλά μεγάλωσα στη Γερμανία. Οι γονείς μου πήγαν μετανάστες εκεί όταν ήμουν στο Δημοτικό.



Ο πατέρας

Όνομάζομαι Γιώργος Βλαστός. Είμαι σαράντα οκτώ ετών και εργάζομαι σε μια ιδιωτική εταιρεία. Είμαι από την Κρήτη αλλά ζω σχεδόν τριάντα χρόνια στην Αθήνα.

Είμαι παντρεμένος κι έχω μια κόρη, την Ιφιγένεια, κι έναν γιο, τον Δημήτρη.



Η κόρη

Με λένε Ιφιγένεια Βλαστού και είμαι δεκαοκτώ χρονών. Η αλήθεια είναι ότι θα μπω στα δεκαοκτώ σε τρεις μήνες! Φέτος τελείωσα το Λύκειο και έδωσα εξετάσεις για να μπω στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να γίνω δασκάλα, γιατί αγαπώ τα παιδιά και νομίζω ότι θα μου πάει αυτό το επάγγελμα.

Στον ελεύθερο χρόνο μου μού αρέσει να ακούω μουσική, να πηγαίνω στον κινηματογράφο και να διαβάζω. Τρελαίνομαι για χορό και ποτέ δεν λέω «όχι» σε μια βόλτα για ψώνια!



Ο γιος

Είμαι ο Δημήτρης και είμαι δεκατεσσάρων χρονών. Μένω με τους γονείς μου και την αδελφή μου στην Αθήνα. Φέτος τελείωσα την Α' Γυμνασίου. Είμαι μάλλον μέτριος μαθητής αλλά, όπως λέει κι ο παππούς μου, «έχω καιρό μπροστά μου για να στρώσω»!

Μαθαίνω αγγλικά και γερμανικά. Τα χόμπι μου είναι το ποδόσφαιρο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.



Έχω πολλούς φίλους από το σχολείο, το φροντιστήριο και το ποδόσφαιρο αλλά μόνο με δύο παιδιά είμαστε «κολλητοί».

Με τον Κώστα ήμασταν μαζί σε όλο το Δημοτικό. Τώρα δεν τον βλέπω συχνά, γιατί πάει σε άλλο Γυμνάσιο. Άλλωστε, δεν του αρέσει να κάνει σπορ. Προτιμά να διαβάζει και να μαζεύει γραμματόσημα. Κάπου κάπου πηγαίνουμε κανένα σινεμά ή έρχεται στο σπίτι μου και παίζουμε στο κομπιούτερ.

Με τον Θωμά είμαστε συμμαθητές. Κάνουμε πολλή παρέα. Πιο πολύ παίζουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ή πάμε βόλτες.



Και τώρα που μάθαμε κάποια πράγματα για τον Δημήτρη, την Ιφιγένεια και τους γονείς τους, ας δούμε ποιους άλλους συγγενείς έχουν!

Ο Γιώργος Βλαστός έχει μια αδελφή στην Ελλάδα και έναν αδελφό στο εξωτερικό.



Οι γονείς μου μένουν στο χωριό. Η αδερφή μου η Ελένη ζει στο Ηράκλειο με τον άντρα της. Είναι δικηγόρος. Η κόρη τους, η Ειρήνη, σπουδάζει στη Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης.



 *Ο αδερφός μου ο Αντώνης ζει εδώ και είκοσι χρόνια στην Αυστραλία. Είναι παντρεμένος. Τη γυναίκα του τη λένε Καίτη. Έχουν κι αυτοί έναν γιο και μία κόρη, τον Τζίμη και την Τζένη.*

Δυστυχώς, η απόσταση είναι μεγάλη και δεν μπορούν να έρχονται συχνά. Τους βλέπουμε μόνο κάθε δύο με τρία χρόνια, αλλά μιλάμε τακτικά στο τηλέφωνο.



Η Φωτεινή Βλαστού έχει κι αυτή συγγενείς στο εξωτερικό. Μόνον οι γονείς της μένουν στην Ελλάδα.



Έχω δυο μικρότερα αδέρφια, μια αδελφή κι έναν αδελφό. Ζουν στη Γερμανία. Η αδερφή μου είναι παντρεμένη με Έλληνα. Έχουν ένα εστιατόριο κοντά στη Στουτγάρδη. Τα δυο παιδιά τους τελειώνουν το σχολείο. Έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα για να δουν τον παππού και τη γιαγιά, που τώρα μένουν στο χωριό.



Ο αδερφός μου είναι γιατρός. Η γυναίκα του είναι Γερμανίδα. Τα παιδιά τους, δυο δίδυμα αγοράκια, είναι ακόμη μικρά και δεν μιλούν καλά τα ελληνικά. Κάπου κάπου έρχονται στην Ελλάδα, το Πάσχα ή το καλοκαίρι.



Εκτός από τον Δημήτρη και την Ιφιγένεια, σε αυτό το βιβλίο θα περάσουμε πολλές ώρες με τον Τζίμη και την Τζένη, τα ξαδέρφια τους από την Αυστραλία. Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν!



Με λένε Τζίμη Βλαστό και είμαι δεκαπέντε χρονών.

Ζω στην Αδελαΐδα με την οικογένεια μου. Οι γονείς μου είναι από την Ελλάδα, αλλά εγώ και η αδερφή μου γεννηθήκαμε στην Αυστραλία. Είμαι αρκετά καλός μαθητής, αν και όχι τόσο καλός όσο η αδερφή μου.

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αρχιτέκτονας και να φτιάχνω μεγάλες γέφυρες και ψηλά κτίρια.

Τα ενδιαφέροντά μου; Κάνω τζούντο, παίζω τένις, ακούω μουσική και, φυσικά, ζωγραφίζω!



Εγώ είμαι η μικρή αδελφή του Τζίμη, η Τζένη. Ιφιγένεια με βαφτίσανε αλλά όλοι με φωνάζουν Τζένη. Μόλις έκλεισα τα δεκατρία και πάω στα δεκατέσσερα. Είμαι μαθήτρια του Adelaide High School και μάλιστα άριστη!

Μου αρέσουν πολύ οι ξένες γλώσσες. Εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά, μαθαίνω ιταλικά και λέω να μάθω και κινέζικα. Θα μου άρεσε να γίνω μεταφράστρια ή διερμηνέας.

Τα ενδιαφέροντά μου είναι το διάβασμα, ο χορός, το κολύμπι. Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα και ανυπομονώ κάθε φορά να πάμε να δούμε τους παππούδες και τους θείους μας!

Λέω πώς με λένε

Λέγομαι Φωτεινή Βλαστού.

Ονομάζομαι Γιώργος Βλαστός.

Το όνομά μου είναι Δημήτρης Βλαστός.

Με λένε Ιφιγένεια Βλαστού.

Ιφιγένεια με βαφτίσανε αλλά όλοι με φωνάζουν Τζένη.

Μου έδωσαν το όνομα του παππού μου/της γιαγιάς μου.

Προσοχή! «Το όνομά μου είναι Δημήτρης Βλαστός» αλλά
«Με λένε Δημήτρη Βλαστό»

 Πώς σε βαφτίσανε; Πώς σε φωνάζουν; Έχεις το όνομα του παππού σου/της γιαγιάς σου;

Λέω από πού είμαι, πού μεγάλωσα και πού μένω τώρα

Είμαι από την Κρήτη, αλλά ζω σχεδόν τριάντα χρόνια στην Αθήνα.

Γεννήθηκα στη Δράμα, αλλά μεγάλωσα στη Γερμανία.

Μένω με τους γονείς μου και την αδελφή μου στην Αθήνα.

Οι γονείς μου μένουν στο χωριό.

Ο αδερφός μου ζει εδώ και είκοσι χρόνια στην Αυστραλία.

Ζω στην Αδελαΐδα με την οικογένειά μου.

Οι γονείς μου είναι από την Ελλάδα, αλλά εγώ και η αδερφή μου γεννηθήκαμε στην Αυστραλία.

 Εσύ, πού μένεις; Πού γεννήθηκες; Πού γεννήθηκαν οι γονείς σου;
Οι παππούδες σου; Πού μένουν τώρα οι παππούδες σου;

Λέω πόσων χρονών είμαι

Είμαι σαράντα πέντε χρονών = Είμαι σαράντα πέντε ετών.

Είμαι δώδεκα, δεκατριών, δεκατεσσάρων, δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαεφτά, δεκαοκτώ χρονών.

Είμαι δεκατεσσεράμισι χρονών.

Έκλεισα τα δεκατρία και πάω στα δεκατέσσερα.

Θα μπω στα δεκαοκτώ σε τρεις μήνες.

 Εσύ, πόσων χρονών είσαι; Έχεις αδέλφια; Αυτά, πόσων χρονών είναι;

Τι τάξη πας;

Τι τάξη πας



Πράτη Γυμνασίου.
Εσύ;

Κι εγώ
Σε ποιο Γυμνάσιο;



Στο πέντο Θεοσα-
λορίκης.

Έχω πηγαίω
στο Πειραματικό
Με τον Άλεξ
τον Άλεξιον είστε
συμμαθητές



Όχι, αυτός είραι
σε άλλο πρήμα. Το
ξέρω από
το φροντιστήριο
όμως Πάμε μαζί
στα αγγλικά.

Τι μαθητής είναι;

- ◆ Ο Θωμάς είναι μαθητής του έντεκα. Είναι πολύ αδύνατος μαθητής.
- ◆ Ο Δημήτρης είναι μαθητής του δεκαπέντε. Είναι μάλλον μέτριος μαθητής.
- ◆ Η Ιφιγένεια ήταν μαθήτρια του δεκαεφτά. Ήταν αρκετά καλή μαθήτρια.
- ◆ Ο Κώστας είναι μαθητής του δεκαεννιά. Είναι άριστος μαθητής.

- Ο Θωμάς είναι αδύνατος στα Αρχαία και στα Νέα Ελληνικά αλλά πολύ καλός στη Γυμναστική.
- Ο Δημήτρης είναι πολύ καλός στα Μαθηματικά αλλά δεν τα πάει καλά με τη Φυσική και τη Χημεία.
- Η Ιφιγένεια αγαπούσε πολύ την Ιστορία και τα Νέα Ελληνικά αλλά ήταν αδύνατη στα Μαθηματικά.
- Ο Κώστας τα πάει πολύ καλά στα περισσότερα μαθήματα.

