

Αξέχαστες Καλοκαιρινές Διακοπές



Το περασμένο καλοκαίρι η Ναυσικά και ο Παύλος με τους γονείς τους πήγαν διακοπές στην Ελλάδα. Από χρόνια οι γονείς σχεδίαζαν ένα ταξίδι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το είχαν υποσχεθεί στα παιδιά τους. Και οι ίδιοι ήθελαν να επισκεφθούν τα μέρη όπου γεννήθηκαν οι γονείς τους, οι παππούδες και οι γιαγιάδες του Παύλου και της Ναυσικάς.

Το ταξίδι τους ήταν κουραστικό αλλά ευχάριστο. Ποτέ δεν θα ξεχάσουν όσα είδαν, άκουσαν και έζησαν. Μέχρι την Αθήνα ταξίδεψαν με αεροπλάνο. Εκεί έμειναν τέσσερα βράδια. Ανέβηκαν στην Ακρόπολη και θαύμασαν τον Παρθενώνα της. Μεγάλη εντύπωση έκανε στα παιδιά η αλλαγή της φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μπροστά στο κτίριο της Βουλής. Τράβηξαν πολλές φωτογραφίες του εύζωνα (τσολιά) φρουρού σε διαφορετικές στάσεις...

Με τρένο πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θαύμασαν το Λευκό Πύργο της πόλης και τα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου της. Ένα πρωί με ταξί πήγαν στην Πέλλα, όπου γεννήθηκε ο Μέγιας Αλέξανδρος. Εκεί είδαν με θαυμασμό τους τάφους του βασιλιά Φιλίππου του Β', του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι τάφοι αυτοί, όπως τους είπε ο ξεναγός, ανακαλύφθηκαν το 1977 από τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο.

Κοντά στην Πέλλα, σ' ένα μικρό χωριό, μένει ο ξάδελφος του πατέρα τους, ο θείος Σωκράτης. Τους είχε καλέσει και τον επισκέφθηκαν. Πολλοί συγγενείς ήρθαν στο σπίτι και τους καλωσόρισαν. Η συγκίνηση των συγγενών ήταν μεγάλη γιατί τους ξανάβλεπαν ύστερα από πολλά χρόνια.

Η Ναυσικά και ο Παύλος δεν καταλάβαιναν πολύ καλά τα Ελληνικά.

Στο χωριό έμειναν δυο μέρες. Μετά πήραν το λεωφορείο κι



▲ Άγνωστος Στρατιώτης



▲ Λευκός Πύργος



▲ Πέλλα

έφυγαν για την Αθήνα. Ήθελαν να πάνε και στην Κύπρο απ' όπου κατάγεται η μητέρα τους.

Με το αεροπλάνο ταξίδεψαν από την Αθήνα στη Λάρνακα. Ήθελαν να επισκεφθούν τη Μόρφου, όπου έχει γεννηθεί η μητέρα τους. Δεν μπορούσαν όμως να πάνε γιατί την όμορφη και πλούσια Μόρφου κατέχει από το 1974 ο τουρκικός στρατός.

Γι' αυτό αναγκάστηκαν να πάνε στη Λεμεσό. Εκεί ζει πρόσφυγας μια ξαδέλφη της μητέρας με τα παιδιά της: τον Ευαγόρα, την Κλειώ και τον Χρύσανθο. Όταν συναντήθηκαν η χαρά και η συγκίνηση δεν περιγράφονται. Φιλιά, κλάματα, δάκρυα...

Ο Παύλος και η Ναυσικά παρέα με τα ξαδέλφια τους πήγαιναν κάθε μέρα για κολύμπι.

Η θάλασσα ήταν πεντακάθαρη και ολογάλανη. Εκεί συναντούσαν κι άλλα αγόρια και κορίτσια. Όλα μαζί κολυμπούσαν, έπαιζαν πεντόβολα κι άλλα παιχνίδια, έλεγαν ξεκαρδιστικές ιστορίες και ανέκδοτα και διάβαζαν ιστορίες και παραμύθια από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Κάποια μέρα όμως οι διακοπές τελειώνουν. Η άδεια του πατέρα και της μητέρας πλησίαζε στο τέλος της. Και τα μαθήματα των παιδιών σε λίγες μέρες θα ξανάρχιζαν. Έπρεπε να φύγουν, να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Ο Παύλος και η Ναυσικά ήταν πολύ ευχαριστημένοι από τις διακοπές τους στην Ελλάδα.



Στο επόμενο ταξίδι μας στην Ελλάδα θα μιλούμε καλύτερα ελληνικά, υποσχέθηκαν στους γονείς τους. Θα διαβάζουμε περισσότερο στο ελληνικό σχολείο και θα γράφουμε συχνά στα ξαδέρφια μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, βεβαίωναν τους γονείς τους ο Παύλος και η Ναυσικά.

Μιχάλης I. Βάμβουκας



▲ Κερύνεια



Πολλά από τα παιδιά που ζουν μακριά από την Ελλάδα την έχουν ήδη επισκεφθεί. Άλλα, όχι ακόμα, μα θα το ήθελαν πολύ. Να τι έγραψαν σχετικά στην εφημερίδα "Ο Κόσμος" Αυστραλίας.

Σαμπατική!!

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολλά μέρη που μπορείς να επισκεφθείς. Το πιο αγαπητό μέρος που μου αρέσει να επισκέπτομαι είναι η Ελλάδα διότι έχω πάει αρκετές φορές και φεύγω με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η Ελλάδα έχει πολλά ωραία μέρη που μπορείς να δεις. Ένα όμορφο χωριό που μπορείς να επισκεφθείς και να κάνεις τις διακοπές σου είναι η Σαμπατική. Βρίσκεται στην ανατολική Πελοπόννησο στο νομό Αρκαδίας. Στη μια μεριά είναι περικυκλωμένο από θάλασσα και στην άλλη υψώνονται τα βουνά. Στις διακοπές μου περνώ τον περισσότερο καιρό στη Σαμπατική διότι εκεί μένουν οι παππούδες και η γιαγιά μου. Κάθε μέρα κολυμπώ στην πεντακάθαρη και γαλάζια θάλασσα. Εάν οδηγήσεις μισή ώρα από τη Σαμπατική μπορείς να επισκεφθείς το μοναστήρι της Παναγίας της Έλινας κτισμένο πάνω σε ένα μεγάλο βράχο. Εκεί με εβάπτισαν όταν ήμουν μικρός και το επισκέπτομαι κάθε φορά που πηγαίνω στην Ελλάδα. Μπορώ να πω στον καθένα, εάν σκέφτεται να πάει διακοπές, το καλύτερο μέρος είναι η Ελλάδα. Όταν είσαι εκεί ευχαριστιέσαι κάθε λεπτό που περνάει.

Παναγιώτης Τρικούπης, Δ' Τάξη,
Brookvale Public School



Γιατί θέλω να πάω στην Ελλάδα

Εμένα μου αρέσει η Ελλάδα γιατί ο μπαμπάς και η μαμά έχουν οικογένεια εκεί και μια μέρα θα ήθελα να πάμε να τους δούμε και να τους γνωρίσω, γιατί δεν τους έχω δει ποτέ, ούτε ο μπαμπάς μου και η μαμά μου τους έχουν δει.

Τα άλλα ξαδέρφια μου εδώ στην Αυστραλία έχουν γνωρίσει τους συγγενείς μας στην Ελλάδα και τώρα εγώ ζηλεύω λιγάκι.

Τα άλλο πράγμα που μ' αρέσει στην Ελλάδα είναι τα ωραία νησιά και οι δάλασσες. Να πηγαίνω στη δάλασσα κάθε μέρα και να μην σκέφτομαι τίποτε - ούτε και το σχολείο. Θα είναι πάρα πολύ ωραία!

Και γι' αυτό μ' αρέσει η Ελλάδα και θέλω πάρα πολύ να πάω.

Αφροδίτη Καπελέρη, Ε' Δημοτικού Σαββατιανό Σχολείο Μπέργουντ

Αγαπώ την Ελλάδα

Με λένε Ελένη και πηγαίνω στο Δημοτικό Σχολείο του Εργουντ. Είμαι στην έκτη τάξη. Μου αρέσουν τα ελληνικά γιατί μαδαίνω όμορφα πράγματα για την πατρίδα μας. Μου αρέσει η Ελλάδα γιατί έχει πανέμορφες, κρυστάλλινες δάλασσες. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά στην τάξη βλέπουμε φωτογραφίες από τις δάλασσες της και τα μνημεία της Ακρόπολης. Θέλω να πάω στην Ελλάδα μ' ένα καράβι και να δω τα βουνά και τα αρχαία τοπία της με τους δεούς τους. Ευχή μου είναι να πάω στην Ελλάδα το 2004 και να δω τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα μέρη από όπου ξεκίνησαν.

Ελένη Καρρέ

Λεξιλόγιο

το καλοκαίρι
υπόσχομαι
το ξενοδοχείο
Παρθενώνας
ο εύζωνας
διανυκτερεύω
η συγκίνηση
ο πρόσφυγας
η άδεια
συχνά

Ελλάδα

Εγώ δεν έχω πάει στην Ελλάδα, όμως θέλω να πάω γιατί έχω εκεί συγγενείς που θέλω να δω. Η Ελλάδα έχει ωραία μέρη. Θέλω να πάω στη Ρόδο, όπου γεννήθηκε ο παππούς και η γιαγιά από του πατέρα μου την πλευρά. Θέλω να πάω στο Καστελόριζο, όπου γεννήθηκαν οι γονείς της μητέρας. Θέλω να πάω στην Κάλυμνο όπου γεννήθηκαν οι γονείς του θείου μου και στην Κω όπου γεννήθηκαν οι γονείς της νονάς μου. Όλα αυτά τα νησιά είναι τα Δωδεκάνησα. Στη Ρόδο έχω σκοπό να πάω να δω τα ξαδέρφια μου, τους θείους και τις θείες μου και το Κάστρο. Στο Καστελόριζο θέλω να δω το νησί όπου γεννήθηκαν της μητέρας μου η γιαγιά και ο παππούς. Τέλος, θέλω να πάω στην Αθήνα για να δω την Ακρόπολη.

Μορφίνη Κόλια



▲ Ρόδος





Ερωτήσεις:

- Κοιτάζω προσεκτικά τα βέλη που μου δείχνουν την πορεία του αξέχαστου ταξιδιού του Παύλου, της Ναυσικάς και των γονιών τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σταματώ για λίγο σε κάθε σημείο και διηγούμαι τι ξεχωριστό είδαν, άκουσαν ή έζησαν.
- Ποια μέσα συγκοινωνίας χρησιμοποίησε η οικογένεια για τις μετακινήσεις της σε κάθε σταθμό του ταξιδιού της.
- Αν έχεις πάει στην Ελλάδα, πες στους συμμαθητές και συμμαθήτριές σου πού πήγες, τι έκανες, τι σου άρεσε, πώς πέρασες.
- Αν δεν έχεις πάει στην Ελλάδα, πες γιατί θέλεις να πας.
- Μπορείς να βρεις στο χάρτη της Ελλάδας την Αθήνα, την Πελοπόννησο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο και στο χάρτη της Κύπρου τη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και τη Μόρφου;
- Εσύ ξέρεις από ποιο μέρος της Ελλάδας κατάγονται οι πρόγονοί σου;

