

Παιχνίδια στο χιόνι

Στο διάλειμμα, στην αυλή του σχολείου...

Μαριλένα: Τα μάθατε; Σε μια εβδομάδα αρχίζει η γιορτή του χιονιού!

Κώστας: Καιρός ήταν. Φέτος έχει ρίξει τόσο χιόνι... Εξάλλου είναι πια Φεβρουάριος.

Μαριλένα: Τα ξαδελφάκια μου περιμένουν πώς και πώς τον Νούμη και τη Νούμα. Τους υποσχέθηκα ότι θα πάμε να τους δουν.

Δημήτρης: Πόσο θα κρατήσει;

Κατερίνα: Πάντα κρατάει τρεις βδομάδες η γιορτή του χιονιού στην Οτάβα.

Δήμητρα: Εμείς πάμε κάθε χρόνο οικογενειακώς. Βλέπουμε τα αγάλματα από πάγο, κάνουμε βόλτα στο κανάλι Ριντό και τρώμε καστοροουρές με ζεστή σοκολάτα.

Κώστας: Φέτος συνεννοηθήκαμε όλη η τάξη να φορέσουμε τα πατίνια μας και να πάμε στο κανάλι. Η δασκάλα μας μάς είπε ότι είναι η μεγαλύτερη πίστα πατινάζ στον κόσμο.

Μαριλένα: Πρέπει να οργανωθούμε. Να πάμε να δούμε όλα τ' αγάλματα πριν μαζευτεί πολύς κόσμος.

Κώστας: Εγώ μόνο αυτή τη βδομάδα μπορώ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάμε με τους γονείς μου στο Κεμπέκ να δούμε το παγωμένο παλάτι και τον Bonhomme, τη μασκότ του Φεστιβάλ.

Κατερίνα: Να πάμε όμως και μια φορά βράδυ, να δούμε τα πυροτεχνήματα.

Κώστας: Ο παππούς ενός συμμαθητή μου πηγαίνει κάθε χρόνο με τη γυναίκα του στο κανάλι Ριντό. Φοράνε τα πατίνια τους και κάνουν πατινάζ για πολλή ώρα!

KANADAM



1. Κάνουμε ένα κατάλογο με όλα αυτά που θα κάνουν τα παιδιά στη γιορτή του χιονιού της Οτάβας.



2. Συζητάμε στην τάξη:

- α. Λέμε τι άλλα παιχνίδια μπορεί κανείς να παίξει στο χιόνι.
- β. Εκτός από παιχνίδια υπάρχουν και αθλήματα που γίνονται στο χιόνι. Ποια είναι αυτά; Ποιο απ' αυτά μας αρέσει περισσότερο.



χιονοθύελλα
χιονόνερο

χιονισμένος –η –ο
χιονοπόλεμος

χιονοπτώσεις



χιονάνθρωπος
χιονόμπαλα

χιονοδρομία
χιονοδρομικός –η –ο

χιονοστιβάδα

3. Ποιες από τις παραπάνω λέξεις χρειάζομαι για να περιγράψω τον καιρό μια μέρα που χιονίζει; Τις υπογραμμίζουμε και με τη βοήθεια του/της δασκάλου/ας μας φτιάχνουμε... ένα χιονισμένο δελτίο καιρού!



4.1. Σχηματίζω τον αόριστο των παρακάτω ρημάτων και τον γράφω:



- σα

τελειώνω

- ησα

νικάω-ώ

αρχίζω

τραγουδάω-ώ

.....
.....
.....

.....
.....
.....

→

→

→

- ξα

παιζω

- ησα

- ψα

τρέχω

χορεύω

.....
.....
.....

.....
.....
.....

→

→

→



αλλά: βάζω → έβαλα

4.2. Ψάχνω και βρίσκω κι άλλα ρήματα για την κάθε κατηγορία. Πόσα από αυτά παίρνουν τη συλλαβή ε- στην αρχή;

Η Βάλια με τον Βαλεντίνο μένουν στο Κεμπέκ. Η Λουκία με τον Ιούλιο στην Οτάβα. Οι άντρες τους, ο Βαλεντίνος και ο Ιούλιος είναι αδέρφια. Μέσα Φεβρουαρίου, η Λουκία τηλεφωνεί στη Βάλια.



5. «Παίζω» τον παρακάτω διάλογο με μια συμμαθήτριά μου.

- Καλησπέρα Βάλια. Τι κάνετε; Τα παιδιά, ο Βαλεντίνος, είστε όλοι καλά;
- Λουκία μου, γεια σου. Πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Καλά είμαστε.
Εσείς; Ο Ιούλιος; Τα μικρά;
- Καλά, καλά είμαστε. Ε... ο Ιούλιος ...ξέρεις τώρα... μέχρι να έρθει το καλοκαίρι υποφέρει. Δεν αντέχει καθόλου τις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Τι να σου πω Λουκία μου! Υπομονή! Ξέρεις τώρα τον Ιούλιο. Γκρινιάζει, γκρινιάζει, αλλά τον Καναδά δεν τον αλλάζει με τίποτα.
- Πες μου, τώρα, τι γίνεται; Έχετε χιόνι στο Κεμπέκ;
- Πώς να μην έχει Λουκία μου, Φεβρουάριο μήνα! Και χιόνια έχουμε και χιονισμένα παλάτια. Προχτές πήγαμε με τα παιδιά και είδαμε το παλάτι του Bonhomme στην Dufferin Avenue, απέναντι από τη Βουλή.
- Ξέρω ... ξέρω ... και μεις προχθές πήγαμε στο «παγοπαλάτι». Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν! Έβγαλαν και φωτογραφίες με τον Νούμη και τη Νούμα.
- Αχ ναι ... τις μαρμότες! Και μεις πήραμε στα παιδιά δυο περιστέρια με τον Bonhomme κι αγοράσαμε μπλουζάκια για σας. Θα σας τα στείλω αυτές τις μέρες με το ταχυδρομείο.
- Σ' ευχαριστώ ... μπορούμε όμως να το κάνουμε κι αλλιώς: την προτελευταία μέρα του Bal des Neiges έχει μια πολύ ωραία παράσταση με καλλιτεχνικό πατινάζ. Σκέφτομαι να πάω να βγάλω εισιτήρια. Τι λες, έρχεστε κι εσείς να το δούμε μαζί;
- Λουκία μου, πολύ ωραία ιδέα. Θα συνεννοηθώ με τον Βαλεντίνο και θα σε πάρω τηλέφωνο το βραδάκι.



6. Παίζουμε ότι..

... η Βάλια τηλεφωνεί στη Λουκία και της λέει ότι δέχεται την πρόσκληση. Συνεννοούνται για τη μέρα και την ώρα που θα φτάσουν στην Οτάβα.



Τραγουδώντας μαζί:

ΧΙΟΝΟΠΟΛΕΜΟΣ



Χιόνισε και κάναμε
μια άσπρη στίβα τόση
Τέτοιο χιόνι πούπουλο,
Θεέ μου, να μη λιώσει.

Ε, με το χιονάνθρωπο,
τραβηχτήτε πέρα.
Άναψεν ο πόλεμος,
πάρτε πρώτη σφαίρα.



Αν βαστάν τα κότσια σας,
πιάστε μετερίζι.
Όπου πέσει η μπάλα μας,
μύτες κοκκινίζει.

Πώς; Γελάτε; Πάρτε τη
πάνω στο στομάχι.
Φραπ, και σκάζει η δεύτερη
στου αρχηγού τη ράχη.



Φραπ, κι απ' τα κεφάλια τους
πέφτουν κάτω οι κούκοι.
Φραπ ! και του χιονάνθρωπου
σπάζει το τσιμπούκι.



Στ. Σπεράντζας

