

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ

ΕΝΣΤΑΝΕΥ

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΑΛΙΑΣ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

Επιγνωστώ δικταίω της βασιλείας της Αγίας Καρολόβι-  
του Μπαρμινίας της Βασιλείας της Μπαρμιν Βουλανίας  
Βεντορίας.

Γιαννοστώ δικταίω της βασιλείας της Α. Μ. τον Βασιλιά τον Ερ-  
ζηνον τον Α.

Προκαθημινον της Σωτηρίας Ευρυνοίας του Μανασιόλου  
Πατριάρχου του Α.

Αντιπροσωπικος δικταίω Α. Μπαρμινία τον Βασιλιά τον Ερ-  
ζηνον εν Αυστραλία, Μανουελ Ε. Μανδυν

Αι εν Ενδρέν και εν Νια Νότιω Ουαλία της Αυστραλίας κατοικούν  
τες Αιουσαναί Ορθόδοξοι Έλληνας και Σίκοι, δι' έσπερας αυτών  
σαςπλομινς εν τών αυτών Πιονικόν Κονταρά Παιδών, Παναγιώτων  
Αρτανίων Σπαρταριών, Σωάντων Κουρνιόν Τζακιν, και Σοφορζιανών Κ. Σιφί  
λοσσίον, Ευαγγέλιον Λαζαριών, Σωάντων Σχολαστιών, Ομνυσιών Κε-  
μνην, Αβίλ Μιχίη και Σωάν Μανουήλ, Μιχίη, ενίς αυτών εναν-  
νοστώ τον εν Ενδρέν σπλομινον της Νια Νότιω Ουαλίας εν Αύ-  
στραλία πρώτον Προκαθημινον Ορθόδοξον Νάον εν ονόματι της  
Αγίας Τριάδος, ήλθσαν ενυμνισίον αυτών

την εν Αυστραλίαν τον Σωτηριών έτος αωθ. 5345 ήτοι 1865  
επισημοποιήσαν των Ορθόδοξων Σκίον Ευαγγέλιον Π. Πανα Μ. Ομνυ-  
σιον πρώτον ενυμνισίον εν Ενδρέν, και Αθανασίον Καρλοσσίον σπλο-  
μινον εν Μυθόιστι, Μιχίη της Αγίας Μανασιόλου τον Πα-  
τριάρχον της των Σοφορζιανών Προκαθημινον Ορθόδοξον Ανταξινον  
Ευρυνοίας, Δαμασκόν.

The Greek Orthodox Community of Sydney  
New South Wales, Australia

In the sixty-second year  
of His Majesty Victoria, the Queen  
the thirty-sixth of the Holy Synod  
of the Hellenes, Ecumenical  
of Jerusalem, Patriarch  
the Representative of His  
in Australia, Mark P.



The Orthodox Greeks  
Sydney, the capital of  
by the following Comm  
Panayiotis, Antonios,  
the members Popoulos, K. Terzopoulos, Kangelis, Kacharoulis,  
John Platanos, Dimitrios, Kostas, and others, among the above  
Malouf, have raised  
named residents of Sydney, for the purpose  
of erecting in this city a Church  
the name of Holy Trinity.

They have celebrated the consecration of said Church on  
the 4/16 of the month of April in the year of our Lord  
1899. Indictio 12<sup>ta</sup>.

Effect to the above was given by the Orthodox Patriarch  
Seraphim Thokas, Chief Commander of the Hellenes,  
Constantinople, by the commands of His Beatitude the  
Patriarch of the Christian Eastern Orthodox Church  
of Jerusalem, His Beatitude, the

Κοινωνική  
συγκρότηση

Κοινοίτητες,  
αδελφότητες, σωματεία

Οι Ελληνικές Κοινότητες της Αυστραλίας διαθέτουν μια ιστορία 100 και πλέον ετών. Στο ξεκίνημά τους λειτούργησαν ως Ορθόδοξες Κοινότητες κλείνοντας στους κόλπους τους κι άλλους ορθόδοξους, κυρίως αραβικής καταγωγής. Σήμερα βρίσκουμε οργανωμένες Κοινότητες, καθώς και άλλες παροικιακές οργανώσεις σ' όλες τις πόλεις της Αυστραλίας, στις οποίες κατοικούν μερικές εκατοντάδες άτομα ελληνικής καταγωγής.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, όμως, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Ο ιστορικός του Ελληνισμού της Αυστραλίας, Μιχάλης Τσουνής, γράφει για την ίδρυση των πρώτων κοινοτήτων τα εξής:

*“Ίσως η πιο βαρυσήμαντη απόφαση και όχι μόνον των πιο πετυχημένων Ελλήνων ήταν να ιδρύσουν Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα (ΕΟΚ) στο Σύδνεϋ και στη Μελβούρνη κατά το τέλος της δεκαετίας του 1890 όταν στην κάθε πόλη ζούσαν μόνο 200 με 300 Έλληνες, σχεδόν όλοι τους άνδρες. Στην ίδρυση και διαχείριση της ΕΟΚ και εκκλησίας σε κάθε πόλη συμμετείχαν και μερικοί Σύριοι Ορθόδοξοι μετανάστες οι οποίοι επηρέασαν και την απόφαση να προσληφθούν δίγλωσσοι ιερείς -γνώστες της ελληνικής και αραβικής- από το Πατριαρχείο όπου “κανονικά” υπάγονταν όλες οι ελληνικές εκκλησίες του “Νέου Κόσμου” πριν το 1908. Η απόφαση αυτή ήταν πολύ σημαντική διότι κερδήθηκε το δικαίωμα, ομολογουμένως ερήμην εκκλησιαστικών αρχών με σοβαρές διεκδικήσεις, από τις ΕΟΚ να διαχειρίζονται την εκκλησία και να καθορίζουν ποιοι θα ήταν οι ιερείς και ποια η ανώτερη πνευματική τους αρχή. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένα βασικό δικαίωμα στην όλη ιδεολογία και πρακτική του δημοκρατικού κοινοτικού θεσμού.*

*Αυτό το δικαίωμα το επικαλούνταν και το εφάρμοζαν τακτικά οι ΕΟΚ και τα εκλεγμένα συμβούλιά τους.*

*Η ΕΟΚ στη Μελβούρνη λόγω χάρη δεν δίστασε να απολύσει τον πρώτο ιερέα Καντόπουλο μέσα σε τέσσερα χρόνια από τον διορισμό του γιατί αμφισβήτησε αυτό το δικαίωμα”.*

(Πηγή: 90 anniversary Greek Orthodox Community of N.S.W, Sydney 1988, σ. 42 κ.ε.).

Από τότε μέχρι σήμερα άλλαξαν, βέβαια, πολλά στη σχέση Κοινοτήτων και Εκκλησίας, και η σχέση της Κοινότητας της Μελβούρνης με την Ορθόδοξη Εκκλησία εξομανλύνθηκε.



ΗΕλληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης.

*“Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας ιδρύθηκε το 1897 και είναι η αρχαιότερη επίσημα αναγνωρισμένη Ελληνική Κοινότητα της Αυστραλίας.*

*Η ιστορία της Κοινότητας είναι στενά συνδεδεμένη με την ελληνική παροικία της Μελβούρνης. Η πρώτη καταγεγραμμένη οργανωμένη ενέργεια των ελάχιστων τότε Ελλήνων,*

χρονολογείται από το 1895 και συγκεκριμένα στις 5 Αυγούστου όταν με επιστολή τους προς τον τότε Πατριάρχη των Ιεροσολύμων Γεράσιμο, ζητούσαν αποστολή ιερέα για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών τους αναγκών. Τα ίδια εκείνα άτομα πρωτοστάτησαν στην ίδρυση της Κοινότητας. Σύμφωνα με τα πρακτικά, που διασώζονται στα αρχεία της Κοινότητας, η ιδρυτική συνέλευση επίσημα έλαβε χώρα στις 22 Αυγούστου 1897. Πρωταρχική ανάγκη της νεοϊδρυθείσης Κοινότητας ήταν να εκπροσωπούσει οργανωμένα τους λίγους Έλληνες της Μελβούρνης και να εκφράσει τους πόθους τους. Τα πρώτα επιτεύγματα Κοινοτικής δραστηριότητας είχαν ως αποτέλεσμα την ανέγερση ελληνικής εκκλησίας (το 1902 πρωτολειτούργησε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) η οποία για πενήντα και πλέον χρόνια ήταν η μοναδική εκκλησία της Μελβούρνης, την ίδρυση του πρώτου ελληνικού σχολείου και τη διοργάνωση εράνων για τους εθνοαπελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας.

Οι δραστηριότητες της Κοινότητας διευρύνθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Με τον ερχομό νέων μεταναστών

1897-1997, 100 χρόνια Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας.



από την Ελλάδα (ιδιαίτερα την εποχή της μαζικής μεταναστεύσης) και με την εφαρμογή του πολυπολιτισμού οι σκοποί της οργάνωσης τροποποιήθηκαν στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Εδραιώθηκε ραγδαία στην αυστραλιανή πολυπολιτιστική κοινωνία. Συνέβαλε στη διαμόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών της Αυστραλίας. Αξιοσημείωτα επιτεύγματά της είναι το ημερήσιο σχολείο *Alphington Grammar* και στον πολιτιστικό τομέα, η ίδρυση του Φεστιβάλ Αντίποδες.

Έπειτα από εκατό χρόνια δραστηριότητας και επιτευγμάτων η Κοινότητα συνεχίζει να ανταποκρίνεται πρόθυμα στις ανάγκες και επιθυμίες των Ελλήνων της πολιτείας μας και συνεχίζει να παίζει ένα σεβαστό ρόλο στη διαμόρφωση της πολυπολιτιστικής και δημοκρατικής αυστραλιανής κοινωνίας”.

(Πηγή: Εορτασμοί Εκατονταετηρίδος 1897-1997. Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτόριας. Μελβούρνη 1997, σ. 4).

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει επίσης μια ιστορία 100 και πλέον ετών. Ιδρύθηκε το 1898, σε μια περίοδο που ζούσαν μόλις 200 με 300 Έλληνες στο Σύδνεϋ.

Ο Δ. Καλομοίρης γράφει για την ίδρυση της Κοινότητας τα ακόλουθα: “Σύμφωνα με πληθυσμιακή απογραφή, το 1891 οι Έλληνες κάτοικοι στο *NEW SOUTH WALES* ανήρχοντο σε 241 άνδρες και 14 γυναίκες και στην απογραφή του 1901 αυξήθηκαν σε 357 άνδρες και 35 γυναίκες. (...). Στους ανωτέρω αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κύπριοι και μερικοί Έλληνες που είχαν έρθει από την Τουρκία και άλλες χώρες.

Αυτή η “φούχτα” Ελλήνων συνέλαβε την ιδέα ιδρύσεως Κοινότητας και ανέγερση της πρώτης ελληνικής εκκλησίας. Παρ’ όλον ότι η επίσημη ημερομηνία ιδρύσεως της Κοινότητας θεωρείται η “αποφράς ημέρα” της 29 Μαΐου



- της Πεντηκοστής - 1898, όταν έγινε η κατάθεση του θεμελίου λίθου της Αγ. Τριάδος, εν τούτοις είναι βέβαιο ότι η Κοινότης ιδρύθη τουλάχιστον δύο χρόνια ενωρίτερα, αλλά επειδή δεν μπορούσε να εννοηθεί Κοινότης χωρίς εκκλησία, η ύπαρξή της ήταν “ανεπίσημη”. Εξάλλου, όπως έγινε και με την ανακήρυξη της Ελληνικής επαναστάσεως το 1821, πολλοί ιδρυτές ήθελαν την ίδρυση της Κοινότητος να είναι συνδεδεμένη με θρησκευτική γιορτή. Σημαντικό ρόλο στην ανέγερση της Αγ. Τριάδος έπαιξαν και οι Σύριοι Ορθόδοξοι”.

(Πηγή: 90 anniversary Greek Orthodox Community of NSW. Sydney 1988, σ. 30)

Ο ναός της Αγίας Τριάδας στο Σύδνεϋ.



Μια τρίτη μεγάλη και ιστορική κοινότητα είναι η “Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας”.

Ο Μιχάλης Τσουνής γράφει στο βιβλίο του “Η ιστορία μιας κοινότητας” τα ακόλουθα για την ίδρυσή της:

*“Υπήρχε μεγάλη υποστήριξη και ενθουσιασμός για κοινοτικό οργανισμό. Δεν γνωρίζουμε πόσοι πήραν μέρος στην ιδρυτική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου 1930, στο Πανελλήνιον Κλαμπ, αριθμός 122 της οδού Χάιντλν. Γνωρίζουμε όμως ότι δύο εβδομάδες αργότερα στο ίδιο μέρος παραβρέθηκαν 97 μέλη και εξέλεξαν το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας. Όπως φαίνεται πήραν μέρος οι περισσότεροι Έλληνες*

*της Αδελαΐδας· οπωσδήποτε όλοι οι οικογενειάρχες, από τους οποίους το ένα τρίτο κατάγονταν από το μικρό νησί Καστελλόριζο. Μερικοί από τους ιδρυτές είχαν αποκτήσει πείρα να διαχειρίζονται τέτοιου είδους οργανισμούς από το Πορτ Πίρι και άλλες παροικίες, που εξηγεί το γεγονός γιατί η Κοινότητα άρχισε να λειτουργεί αμέσως μόλις σχηματίστηκε: διορίστηκαν οι αξιωματούχοι, με επικεφαλής τον πρόεδρο· μέσα σε ένα μήνα η Κοινότητα αναγνωρίστηκε ως νομικό σώμα· άρχισαν να συλλέγονται χρήματα και κατά τις αρχές του 1931 σχηματίστηκε σχολική επιτροπή για να οργανώσει το πρώτο ελληνικό σχολείο της Αδελαΐδας”.*

(Πηγή κειμένου και φωτογραφίας: Μ. Π. Τσουνής: Η Ιστορία μιας Κοινότητας. Αδελαΐδα 1960, σ. 4).







Ο πρώτος πρόεδρος της Κοινότητας Αδελαΐδας Κωνσταντίνος Κάβουρας και η οικογένειά του.

Έλληνες στην οδό Lonsdale στη Μελβούρνη, που παραμένει κέντρο του Ελληνισμού, αφού εκεί βρίσκεται το κτήριο της Ελληνικής Κοινότητας και εκεί γίνεται το μεγάλο λαϊκό πανηγύρι του Ελληνισμού (το φεστιβάλ Αντίποδες).



Οι Έλληνες της παραθαλάσσιας περιοχής του Mornington (Μελβούρνη), κυρίως συνταξιούχοι και απόστρατοι της ζωής, ίδρυσαν κοινότητα με δική τους λέσχη για τις κοινωνικές ανάγκες των Ελλήνων της περιοχής.

Οι νέοι της Αυστραλίας θέλουν να μεταφέρουν και στην Αυστραλία τον τρόπο της διασκέδασης των συμπατριωτών τους από την Ελλάδα. Βέβαια, διαφορετικές είναι οι συνθήκες στην Αυστραλία.

Ο αριθμός των Ελλήνων νέων της Αυστραλίας που ενδιαφέρονται για τα κοινά και συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Ελληνισμού, δυστυχώς, δεν είναι μεγάλος. Κάποτε οι έριδες, άλλοτε η διαφορά των γενεών, ή η αρνητική επίδραση της σύγχρονης κοινωνίας δεν ενθαρρύνουν πολλούς νέους να συμμετέχουν.

Νεαρή κυπριοπούλα εκλέγεται Miss Cyprus για τη συμβολή της στα κοινά.






Ο Πατριάρχης Δημήτριος εκφράζει στον Πρόεδρο της Παμμακεδονικής ἀπειρες ευχές και την ευλογία του για τη διοργάνωση των πολιτιστικών αγώνων "Δημητριάδα" του 1989, που διεξάγονται ανελλιπῶς στη Μεμβούρνη ἀπὸ το 1978.



*Αθλητισμός*



**UNITED EAGLES SOCCER CLUB**  
 P.O. BOX 784 Murrumbidgee NSW 1475

Αρχίζουν οι  
**ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ**  
 κάθε  
**ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

από 6.30 μ.μ.  
 στο  
**TEMPE RESERVE**

Για περισσότερες πληροφορίες  
 επικοινωνήστε με τους:  
 Γιώργο Νικηφορίδη 0411 757 444  
 Χάρη Τσιβελκίδη 0414 567 167

Η Αυστραλία είναι χώρα με μεγάλη παράδοση στον αθλητισμό, πράγμα που δεν άφησε ασυγκίνητους τους Έλληνες μετανάστες. Έλληνες διακρίθηκαν σε διάφορα ομαδικά παιχνίδια, όπως το ράγκμπυ, το αυστραλιανό φουτμπόλ και κυρίως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ίδρυσαν πολλά αθλητικά σωματεία.

Το ποδόσφαιρο είναι μια από τις αγαπημένες ψυχαγωγίες των Ελλήνων. Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες παίζουν σε διάφορα πρωταθλήματα. Φυσικά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το εθνικό πρωτάθλημα της Αυστραλίας.

Το Ράγκμπυ είναι ένα άθλημα στο οποίο διακρίθηκαν οι Έλληνες κυρίως της Πέρθης και του Σίδνεϋ.

Το ποδόσφαιρο συγκέντρωσε, από το 1930, τους Έλληνες και τα παιδιά τους και τους προσέφερε κοινό χώρο συνάντησης. Στα γήπεδα επίσης πολλοί νέοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να μιλήσουν Ελληνικά.





Η ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα Ολυμπιακός (Olympic) Μελβούρνης (1948).

Έλληνες παίκτες του Ράγκμπι, στην Πέρθη, το 1953.





Το σωματείο "OLYMPIC" είναι το ισχυρότερο στο Σίδνεϋ.

Η Ελλάς Μελβούρνης και ο Αλέξανδρος στη Μελβούρνη, η Ελλάς Αδελαΐδας, η Δόξα και η Αθηνά στην Πέρθη και το Ολύμπικ του Σίδνεϋ είναι οι πιο γνωστές ποδοσφαιρικές ομάδες της Αυστραλίας. Όμως, σε κάθε πόλη υπάρχουν πολλές ερασιτεχνικές ομάδες στις οποίες παίζουν χιλιάδες Ελληνόπουλα. Σε όλες τις ομάδες της Αυστραλίας θα προπονούνται περισσότερα από 4.000 παιδιά κάτω των 14 χρονών. Κάνουν προπόνηση δυο φορές την εβδομάδα και παίζουν με άλλες ομάδες τις Κυριακές. Μεγάλος αριθμός νέων παρακολουθεί ακόμη τους αγώνες ποδοσφαίρου στα γήπεδα στηρίζοντας τις ελληνικές ομάδες. Στο Σίδνεϋ ισχυρότερη είναι η ομάδα Ολύμπικ, ενώ στη Μελβούρνη η Ελλάς.

Ο αθλητής υπερμαραθώνων δρόμων Γιάννης Κούρος ξεκινά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδο της Ελλάς Μελβούρνης (1992).





Ελλάς Μελβούρνης (1964).

Παίκτες της Ελλάς κατά τη διάρκεια του πολιτιστικού φεστιβάλ “Αντίποδες”.

